



13. Zo'n 80 meter verderop vinden we het **veldkruis** dat door de bewoners rond 1910 is geplaatst. In 1976 werd hiervan het corpus ontvreemd. Hier gaan we rechts af het bos in en op de kruising slaan we links af.

14. Na ongeveer 1 km door het bos treffen we aan de linkerkant de **Poaterskapel**. Door de paters die hun intrek in het kasteel hadden genomen werd deze kapel gebouwd en toegewijd aan de



Heilige Maria. Deze kapel heeft in en na de oorlog veel geleden. We keren nu om en gaan weer terug naar de bosweg die we nu oversteken en vervolgen zo onze route. Via Lakei, Schenkendijk en Koekoek gaan we linksaf een klein stukje over de Nieuwegeweg. Deze steken we over om over de

Flieraijseweg naar de Augustinusweg te rijden. Hier rijden we langs de Duitse grens naar Siebengewald. Totale afstand ongeveer 7 km. Bij het café/restaurant aan de grens slaan we rechtsaf.



15. Aangekomen bij MFC De Klapproos vinden we een **wegkruis**.

In 2018 is dit kruis geheel opgeknapt. Vervolgens rijden we richting Bergen over de Gochsedijk en bij de splitsing richting Afferden (Horsterbeekweg) vinden het volgende kruisbeeld.



16. Dit **veldkruis** staat hier al geruime tijd nog voordat de weg naar Bergen was aangelegd. Het originele, uit Kevelaer afkomstige corpus, is helaas gestolen. Ook dit kruis heeft in 2018 een grondige opknapping ondergaan. Wij vervolgen de Gochsedijk/Siebengewaldseweg tot aan de splitsing met de Ceresweg. Die weg volgen we ca. 3 km. tot we rechts de Ontginningsweg oprijden. Bij de Oude Baan slaan we linksaf en na ca. 1 km. gaan we rechts af naar Op de Paal.

17. Hier bijna aan het einde van de weg voor de Rijksweg N271 vinden we aan de linkerkant een **veldkruis**. Vroeger, rond 1700, stond hier een houten wegkruis. Op Goede Vrijdag werd hier door de buurtbewoners gebeden en ook vond er jaarlijks een bedevaart naar Kevelaer plaats. In 1948 werd hier dit stenen kruis geplaatst.



We steken de N271 over en slaan na 800 meter links af. We zijn nu aangekomen bij het eindpunt van deze route en hopen dat u genoten heeft van wat de Gemeente Bergen aan natuurschoon en monumentjes zoal te bieden heeft.

De monumentjes en de fietsroutes worden onderhouden door de 'Stichting Kruisen en Kapellen' die dit mogelijk maakt door donaties en giften. Mocht u ons willen steunen dan kan dat door een donatie op bankrek.: **NI22 RBRB 0778 2544 02** t.n.v. 'Stichting Kruisen en Kapellen gemeente Bergen'.

Namens het bestuur wil ik ook onze sponsoren hartelijk bedanken die deze folder mede mogelijk hebben gemaakt.

J. Schoenmakers voorzitter
2^e druk ©2020



Jeroen Boschstraat 2, 5854 CZ Bergen



JACHTHAVEN 't LEUKEN
VALCKX WATERSPORT

De Kamp 7-A, 5855 EG Well



Luisteren, Verbinden, Resultaat!



Langstraat 2, 5851 BE Afferden

LANDGOED
BLEIJENBEEK

Bleijenbeek 14, 5851 EE Afferden



Lindenlaan 4a, 5854 AM Nieuw Bergen



Gochsedijk 87, 5853 AB Siebengewald



Route 1

Kruisen- & Kapellenroute

Gemeente Bergen



±37 km

Stichting
Kruisen en Kapellen



Bergen (Lb.)

Start in Well bij het Leukermeer (maar u kunt overal beginnen)

1. De St. Rochuskapel bevindt zich tegenover de camping het Leukermeer en dateert uit 1715. Deze



is opgericht door Derck Daemen en sindsdien altijd in familiebezit gebleven. Patroon is de heilige Rochus een heilige tegen besmettelijke ziektes. In de WOII is de kapel zwaar beschadigd maar na de oorlog weer in oude luister hersteld. Boven de ingang bevindt zich een houten beeldje van de heilige Rochus.

2. We vervolgen onze weg richting Ayen en na 90 mtr. slaan we links af. Op bijna 200 mtr. bevindt zich het **wegkapelletje Moeder van Smarten**. Dit kapelletje is hier opgericht ook door Derck Daemen in 1705. Het is een devotiekapel waar de mensen vroeger heen gingen om te bidden voor zieke familieleden. De kapel is een aantal jaren geleden verplaatst richting de doorgaande weg.

3. We gaan weer terug naar de grote weg richting Ayen en komen na ongeveer 250 mtr. bij het **veldkruis** op de Bonte Kamp aan. Dit kruis is in 2018 verplaatst in verband met de dijkverhoging waardoor het nu aan de weg staat.



4. Nu rijden we 2100 mtr. het dorp Ayen in waar we de **St. Antoniuskapel** tegenkomen. Deze kapel stamt uit ca. 1600 en is nog steeds in gebruik voor doopdiensten en bruiloften.

Half januari wordt op een zaterdagmorgen na de H. Mis een veiling van varkenskoppen gehouden (Köpkesmèrt), vandaar het varkenskopbeeldje.



5. Vanuit Ayen gaan we richting Bergen waar we na ongeveer 800 mtr. aan de linkerkant van de weg het **St. Antoniuskapelletje** tegenkomen.



Dit kapelletje dateert uit ca. 1800 en werd gebouwd ter ere van de Heilige Antonius van Padua. Het is in 1920 gerestaureerd en wordt bijgehouden door de familie Heldens.

6. We gaan weer verder richting Bergen en na 700 mtr. komen we het **veldkruis** langs de Ayenseweg tegen. Dit stenen kruis is opgericht in 1938. In 2019 is dit kruis voorzien van een nieuw corpus daar het oude door betonrot was aangetast.



7. Verder gaat onze weg naar Bergen en slaan linksaf richting veerpont. Hier aan de Veerweg staat een stenen **wegkruis** uit 1932 dat is gerestaureerd in 1985. In verband met de dijkophoging in 2018 is dit kruis verplaatst en 2 meter hoger komen te staan.

8. Vanaf de Veerweg slaan we links af naar de Oude Kerkstraat. Hier vinden we de **Romaanse toren** op het oude kerkhof. Deze toren dateert uit de 18^e eeuw en is in WOII zwaar beschadigd. Na de oorlog is hij enigszins gerestaureerd en uniek is dat binnen in de toren zich een columbarium bevindt. In de avonduren wordt het columbarium verlicht.



9. We volgen de bordjes over de Heukelomsestraat naar Heukelom. Rijafstand ongeveer 2100 mtr. Daar vinden we de **St. Antoniuskapel** die in 1600 werd gebouwd door de Kasteelheren van Bleyenbeek. Tijdens de 80-jarige oorlog is deze kapel gedeeltelijk verwoest en daarna zonder koor hersteld. Door het hoge water is de kapel vaak beschadigd. In 1859 vond een grote verbouwing plaats. In 1904 schonken de bewoners van Heukelom een nieuwe klok die na de oorlog in Duitsland werd teruggevonden dankzij het inschrift:

1904, geschonken door bewoners van Heukelom



10. We volgen de bordjes en steken de N271 over op weg naar Afferden (±2,5 km) Hier staat de **Kapel van de Moeder van Smarten**. Tijdens het 12-jarig bestand (1609-1621) werd hier een kleine kruisvormige kapel gebouwd. Veel katholieken uit de regio trokken naar deze kapel omdat de R.K. godsdienst verboden was in die tijd. In 1909 werd de kapel vergroot met een zeshoekige grote kapel. Na de oorlog is de kapel in 1952 hersteld. De laatste grote opknapping is van 1983. Het dak is van 2011.



11. Verder gaan we over de Kapelstraat waar we bijna op het einde van de weg een kruis vinden aan de linkerkant. Dit houten **veldkruis** is in 1861 geschonken door een adellijke dame. Het stond oorspronkelijk in de Langstraat. Een veldkruis staat zoals de naam al zegt in het veld en was bedoeld om de gewassen te beschermen tegen slechte weersinvloeden.

12. We verlaten Afferden en gaan over de Bosweg door het bos langs boswachterij De Zevenboom waar we na ±1,5 km. rechts af het bordje volgen. Deze weg volgen tot aan Bleijenbeek waar we links af slaan. Na 500 mtr gaan we rechts af en rond de ruïne Bleijenbeek kunt u terug naar de verharde weg of u gaat voor een verfrissing of maaltijd over Landgoed Bleijenbeek naar het Golfmuseum (600 mtr.) Vandaar gaat u terug naar de ruïne waar aan de weg het St. Josefkapelletje staat dat door de bewoners van het kasteel is gebouwd.

