

We gaan voorbij de kerk links af de Kruisstraat in. Bij de T-splitsing gaan we rechts af naar Schaak. Deze bosweg volgen we 1.9 km en komen op het fietspad langs de N271 waar we langs de Grote Waay komen. Na 1250 mtr. bij de rotonde recht door en na 400 mtr. zijn we weer terug op het beginpunt van deze route.

Wij hopen dat u van de route door ons mooie Limburgse landschap hebt genoten. De monumentjes en de fietsroutes worden onderhouden door de 'Stichting Kruisen en Kapellen' die dit mogelijk maakt door donaties en giften. Mocht u ons willen steunen dan kan dat door een donatie op bankrek.: **NL22 RBRB 0778 2544 02** t.n.v. 'Stichting Kruisen en Kapellen gemeente Bergen'.

Namens het bestuur wil ik ook onze sponsoren hartelijk bedanken die deze folder mede mogelijk hebben gemaakt.

J. Schoenmakers, voorzitter  
2<sup>e</sup> druk ©2020

Stichting  
Kruisen en Kapellen



Bergen (Lb.)



Jeroen Boschstraat 2, 5854 CZ Bergen



Grotestraat 34, 5855 AN Well



Jachthut Op den Hamer  
pannenkoekenhuis

Twistedenerweg 2, 5856 CK Wellerloo



Auberge De Grote Waay

Kevelaarsedijk 1; 5855 GC, 5855 GC Well



Lindenlaan 4a, 5854 AM Nieuw Bergen



# Kruisen- Kapellenroute

Gemeente Bergen



Stichting  
Kruisen en Kapellen

±25 km



Bergen (Lb.)

## Start op de hoek Sterrenbos/Kasteellaan (maar u kunt overal beginnen)

1. We gaan rechts af de Kasteellaan in en na 220 mtr. slaan we links af. Na 150 mtr. komen we bij het kerkhof een **Hagelkruis** tegen. Het oorspronkelijke kruis werd rond 1660 geplaatst bij de toenmalige kasteelboerderij. Een hagelkruis werd geplaatst om de oogst te beschermen tegen weersinvloeden.



2. Vervolgens gaan we op het kerkhof naar de **Kerkhofkapel**. Deze kapel is opgericht in 1960 tegelijk met de opening van het kerkhof daar.



3. We gaan terug naar de Kasteellaan en na bijna 200 mtr. staat aan de rechterkant een **missiekruis**. Dit kruis werd door Eugène Hermans aan de kerk geschonken. Dit kruis heeft diverse reparaties ondergaan na beschadigingen. De laatste opknopbeurt dateert van 2018.



4. Aan het eind van de weg na 600 mtr. gaan we rechtsaf de Nicolaasstraat in waar na bijna 100 mtr. in de woning van nr. 9 in een nisje het beeldje prijkt van de **H. Nicolaas**. Voor WOII stond hier een kapelletje en dit beeldje is alles wat er nog van over is.



5. We keren nu om en na 360 mtr. zien we aan de linkerkant in de muur bij Grotestraat nr. 50 het beeldje van **St. Christoffel**, beschermheilige van de reizigers, geplaatst door burgemeester Douven van Bergen, die toen hij in de oorlog gezocht werd door de Duitse bezetter, met hulp van een inwoner per kano de Maas is overgestoken en zo bevrijd gebied bereikte.



6. Na 100 mtr. komen we bij Grotestraat nr. 34 waar in de zijgevel van La Bella Meuse een door met rozen omkransd beeldje prijkt van **St. Vitus**. Het dateert van 1950 en is geplaatst door de koster aldaar.



7. Aan de overkant vinden we de **St. Vituskapel**. Direct na de oorlog werd hier een kerkhofkapel gebouwd. De schilderingen zijn van de Nijmeegse schilder Jan Fellingier en beelden het leven van St. Vitus uit. De altaarsteen is een oude grafzerk.

8. Aansluitend ligt er het oude kerkhof met aan het eind de **Calvariegroep**. Deze beeldengroep dateert uit de 17e eeuw en maakt deel uit van de oude graven die hier nog liggen. In 974 wordt er al melding van gemaakt dat hier een kapel stond. In 1607 was er al sprake van een kerk die in de loop der jaren verder is



uit gebouwd. In 1945 viel het doek voor de kerk toen die door de Engelse geallieerden volledig werd verwoest door granaten.

9. We volgen de Grotestraat tot die onder het viaduct overgaat in de Weidestraat. Na 875 mtr. komen we op de splitsing een **Veldkapel met kruis** tegen. De kapel werd gebouwd in 1660 door de toenmalige eigenaar van De Grote Waay een oorspronkelijke boerderij/brouwerij. De kapel is toegewijd aan Maria. Het corpus van het kruis werd in 1974 ontvreemd. In 2017 is er een nieuw kruis geplaatst en de kapel opgeknapt. Deze kapel was het eindpunt van vele processies.



10. Over de Geyselberg gaan we langs de rivier de Maas verder naar Wellerlooi. We nemen de bocht naar links op ongeveer 2.3 km en komen dan bij de



Rijksweg 271 waar links een **Wegkruis** staat. In 1890 werd dit kruis opgericht door de kinderen Hermans. Rond 1930 werd dit houten kruis vervangen door een stenen kruis. In 1978 is dit kruis enige tientallen meters verplaatst i.v.m. wegwerkzaamheden.



de kruising een **Veldkruis**. Dit kruis is na WOII door de tuinders in 1947 geplaatst. Zij brachten de tekst aan "Dat de Heer de gewassen moge zegenen".

12. Van de Venweg gaan we nu rechtsaf over de Tuinstraat die na 1.5 km overgaat in de Heerenvenweg. Na 2 km zien we links en rechts ongerepte vennen liggen en na 3,5 km slaan we rechtsaf de Twistedenweg in waar we door de bossen van landgoed De Hamert rijden. Na 2,8 km komt er een einde aan deze prachtige bosweg en komen we uit op de Rijksweg N271 waar we aan de overkant bij het voormalig Hotel de Hamert het **St. Annakapelletje** aantreffen. Dit kapelletje dateert van 1663 en is



opgericht door de Kasteelheren uit Well. Oorspronkelijk lag het dichterbij de rivier de Maas en is met de ophoging van de Rijksweg verplaatst naar de huidige locatie.



13. We vervolgen onze weg over de N271 richting Wellerlooi en slaan na 2740 mtr. rechts af de Droogstal in. Deze weg volgen we zo'n 500 mtr. en gaan dan de Looierweg in. Op 800 mtr. treffen we op de kruising Catherinaweg/Looierweg opnieuw een **St. Annakapelletje** aan. Deze kapel is opgericht door de bewoners van de boerderij de Beckershof. In 1885 is ze verplaatst naar de Maaszijde van de Rijksweg waarna ze in 1988 wederom is verplaatst naar de huidige locatie.

14. Nu gaan we verder het dorp Wellerlooi in richting de kerk waar op het kerkplein de **St. Antonius van Paduakapel** staat. Deze kapel is in 1917 geplaatst bij de toenmalige kerk aan de Rijksweg. In 1985 is de zeskantige kapel verplaatst naar de nieuwe kerk van Wellerlooi.

